



- pagina 6 - Buurtmaaltijden voorzien in een behoefte
- pagina 7 - Twintig jaar Lunchpauzeconcerten
- pagina 8 - Kijken in de spiegel



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

8e jaargang | nummer 8 | oktober 2024

BIJBEL EN ZIEN • In sommige oude kerken kun je ergens aan het plafond een Alziend Oog zien. Een driehoek met daarin een oog. De driehoek verwijst naar de Drie-eenheid. Waarschijnlijk gaat het terug op Psalm 115:4:

De troon van de Heer staat in de hemel. En Hij beziet met aandacht de mensen. Door zijn oogleden heen beproeft hij de mensen.

Er spreekt het besef uit dat we niet alleen zijn in dit universum, maar dat er iemand, die alles te boven gaat, is die al ons doen en laten gadeslaat. Dit idee heeft grote invloed gehad op ons moreel gedrag. Zoals de Russische schrijver Dostojevski ooit gezegd moet hebben: 'Als God niet bestaat is alles goorloofd.'

Ook Psalm 139 zingt vanuit de sterke overtuiging dat de Heer alles ziet.

Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken.

Het is één van de meeste geliefde Psalmen. Maar het roept ook dubbele gevoelens op. Iemand zei: 'Ik vind die Psalm wel mooi, maar eigenlijk word ik er een beetje bang van:

Wat mij ten diepste houd bewogen

't ligt alles open voor uw ogen.

Ik vind dat helemaal niet zo'n prettig idee. Want dat betekent dat God alles van mij ziet, ook die gedachten en fantasieën die ik liever voor mijzelf houd. Die röntgen-blik van God is niet fijn.' Je kunt ook andere geluiden horen. Een oudere vrouw vertelde in een kring: 'Ik was een bijzonder kind en had het gevoel dat mijn ouders mij niet begrepen. Mijn moeder zei – met alle goede bedoelingen – tegen me: "Ga toch lekker buitenspelen met de andere kinderen." Terwijl ik liever met een vergrootglas een spinnenweb in de tuin bekeek. Mijn moeder vond dat maar raar.



Gewelf met 'alziend oog' in Basilica di Santa Maria Maggiore in Rome

Foto: Jan van der Wolf

Open je ogen

GEZIEN EN GEKEND WORDEN

God ziet je wel zitten

En als ik probeerde aardig te zijn voor iemand, dan pakte dat altijd verkeerd uit en kreeg ik op m'n kop. Als kind had ik het niet gemakkelijk. Maar ik vond troost in Psalm 139, die ik op school had geleerd. Er was tenminste één iemand die me wel begreep.'

'Er was tenminste één iemand die me wel begreep'

Dat God ons ziet en doorziet roept verschillende reacties op. De één voelt zich bekeken, de ander voelt zich juist begrepen. Het heeft te maken met het gehanteerde beeld van God. Is dat liefdevol of meer veroordelend? Op de achtergrond speelt het verschil tussen angst en vertrouwen.

Meer dan visueel herstel

In de evangeliën komen we verschillende verhalen tegen

waar Jezus een blinde geneest. Bijna altijd gaat het om meer dan een visueel herstel. Je kunt ziende blind zijn. Het is dan een mentale beperking waardoor je het juiste inzicht mist.

In Marcus 8 staat een opmerkelijk verhaal over een blinde die door Jezus in twee etappes wordt genezen. Na de eerste aanraking met speeksel ziet hij mensen als bomen rondwandelen. Hij ziet alleen contouren, wellicht in zwart-wit. Zo kijken wij ook vaak naar mensen. Op grond van een vage indruk hebben we ons oordeel klaar. Ook hier speelt angst en vertrouwen een rol. God kijkt anders.

De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer ziet het hart aan.

1 Samuël 16:7

Hoe kunnen we gaan zien met de ogen van God? Het is een proces. In het verhaal is een tweede handeling van Jezus nodig. Pas dan ziet de blinde het scherp. Bevrijd van

angst en met vertrouwen kan hij God en mensen in de ogen kijken.

Diepe oerbehoefte

Op internet circuleren ontroerende filmpjes over wat er gebeurt als mensen elkaar echt in de ogen kijken. Wildvreemde mensen worden tegenover elkaar gezet met de opdracht: 'Kijk elkaar vier minuten aan en spreek niet.' Wat er dan allemaal gebeurt! In eerste instantie zie je ongemak. Angst en vertrouwen vechten om voorrang. Maar al snel ontstaat vanuit deze kwetsbaarheid een diepe connectie. Er wordt gelachen, er vloeien tranen. Soms is er ook sprake van spiegeling. De emoties van de één worden overgenomen door de ander. Bijna altijd eindigt de ontmoeting met een omhelzing. Zelfs als kijker naar het filmpje is het moeilijk om hierbij je ogen droog te houden. Het laat zien

LEZERSVRAAG

En u?

Wie ziet u staan?

Reacties welkom via
lezers@kerkinzoetermeer.nl
of bel 079-3 522 519

wat er gebeurt als je verder kijkt dan het uiterlijk en het hart van de ander aanziet. Dat het ontroert, vertelt dat er geraakt wordt aan een diepe oerbehoefte: gezien en gekend worden.



youtube.com/
watch?v=nf4-NAqQm4

Met je hart het hart van een ander zien

De blinde man die eerst alleen bewegende bomen zag, voelde zich zo gezien en gekend door Jezus dat hij het helder gaat zien. Hij krijgt niet alleen zijn gezichtsvermogen terug, maar ook het vermogen om met zijn hart het hart van een ander te zien. Dat is zijn genezing!

God ziet en kent ons. Het is levenslange uitdaging om dit in te zien. En als je je zo gezien en gekend weet, dan kun je ook zo naar een ander kijken. Je leert kijken met de ogen van God. God ziet je wel zitten, daarom kunnen we elkaar zien zitten.

De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

• ds. Jan van der Wolf
PREDIKANT ZOETERMEER-ZUID

Jezus ziet JOU

Maak je eigen bril

Stap 1

Teken de vorm van een masker op stevig papier en knip het uit. Maak aan de zijkant twee gaatjes. Of download het masker op petrus.protestantsekerk.nl/kids

Stap 2

Ga naar buiten en zoek bladeren, bijvoorbeeld van klimop. Je kunt ook kleine takjes, gedroogde bloemen of notendopjes gebruiken (bijvoorbeeld pistachenoetjes).

Stap 3

Leg de bladeren en andere versieringen op jouw papieren masker zodat je een mooie vorm krijgt. Houd de twee gaten open om doorheen te kijken.

Stap 4

Plak alles vast met stevige lijm. Doe dit samen met een volwassene.

Stap 5

Maak een touw of elastiek vast in de twee gaatjes zodat je de bril op je hoofd kunt zetten.

Zet de bril op je hoofd en kijk erdoorheen. Jezus ziet jou wel zitten!

Jezus zag Natanaël zitten onder de vijgenboom nog voordat Natanaël naar Hem toe kwam. Je leest daarover in Johannes 1. Jezus ziet jou ook en Hij kent jou, al voordat je naar Hem toe gaat.

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teeuw
UITVAARTVERZORGING
Hoekeindseweg 61
Bleiswijk
www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar
079 - 342 60 70

Hospice Elim.
Ondersteuning in de laatste levensfase, ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

Kleinschalige onderneming met persoonlijke zorg en aandacht
24 uur per dag bereikbaar
Ongeacht uw verzekering

Van Dongen
Uitvaartzorg met karakter

Bel na overlijden
079 - 343 43 03
wij zijn 24 uur per dag bereikbaar!

Van Dongen
Uitvaartzorg & UitvaartCentrum
Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

PHOTO'S by *Leonie*

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48
www.photosbyleonie.nl

klassieke concerten en zaalverhuur

HERBERG OUDE KERK ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl M 06 8351 0287
WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

Redactie.AMG

JOURNALISTIEK BUREAU

A.M. van der Giessen-van Velzen
(079) 3 522 519
Redactie.AMG@online.nl

Gebroeders Hurman
een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen

Bouwbedrijf | Gebroeders
Huurman

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhurman.nl

Infinity Uitvaartzorg

Mijn doel is om samen met u te zorgen voor een warm en liefdevol afscheid.

Het leven is eindig, maar oneindig is de liefde

079 5000 250 (dag en nacht)
Larikszoom 9, Zoetermeer
infinity-uitvaartzorg.nl

ichthus boekhandel
bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74
2712 AM Zoetermeer
079-3162081
ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Te huur in Zoetermeer:
700m² kantoorruimte op 1^{ste} etage. Naar eigen inzicht te renoveren en in te delen. Bedrijfsunits met kantoor schakelbaar vanaf 240-600m²

Tevens te huur in Ede:
Bedrijfsunits met kantoor +/- 200-400m²

Te huur in Pijnacker (medio 2025):
2000m² bedrijfs- met 300m² kantoorruimte en 3000m² buitent. En 3000m² nieuwbouw mogelijk

Te huur in Waddinxveen (medio 2025):
875m² bedrijfshal + 350m² kantoor

Voor info bel Jan **06-53.277.242**
Inclusief gratis ondernemers-advies!

Jan Konijn Beheer / Advies o.g.
GSM: +31 (0) 6 53 277 242
E: jan.konijn@solcon.nl
te Oud-Zoetermeer

De fiets van Oud-Zoetermeer

PATERNOTTE UITVAARTZORG

"Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen".

079 - 303 22 03
24 uur per dag bereikbaar

Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer
www.paternotteuitvaart.nl
info@paternotteuitvaart.nl

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?
Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?
Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
T (06) 371 55 371
E contact@vanderkrukconsultancy.nl
I www.vanderkrukconsultancy.nl

Van Dorp – uw technisch dienstverlener

**ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP**

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

VAN DORP
VOOR MORGEN

Schoonheidssalon **Azora**
natuurlijke schoonheid

Schoonheidssalon **Azora**

huidprofessional
ProVOET

Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer
079 341 43 05
info@salonazora.nl
www.salonazora.nl

- Schoonheidsbehandelingen
- Duo behandelingen
- Aangesloten bij Provoet en Huidprofessional
- (Diabetisch) pedicure
- Shellac CND
- Microneedling
- Diverse specialisaties

MONDIAL MOVERS
Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

- Particuliere verhuizingen
- Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuishwinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefofslag

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

ZORG VERHUIZER
2013

ERKENDE VERHUIZERS

AANRADERS



Recht Doen
De Bijbel is er vrij duidelijk over: 'Heb lief' en 'Doe recht'. Daarover gaat deze gids 'Recht Doen' van Zij Lucht in samenwerking met International Justice Mission. Praktische tools en persoonlijke verhalen om verschil te maken en aan je kinderen voor te leven. *Net verschenen bij Sestra*

Tien jaar Bijbel in Gewone Taal

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) bestaat op 1 oktober tien jaar en is niet meer weg te denken uit ons land. Voor iedereen van '9-99 jaar'. *Jubileumuitgave € 37,50 en gratis boekje met '10 teksten die je hart raken'*

Training Catechese en Jeugdpastoraat

De HGJB biedt online trainingen aan: voor catechese op 9 & 23 oktober / 14 & 28 oktober en voor jeugdpastoraat op 22 oktober & 5 november / 11 & 25 november. *Informatie en aanmelden W HGJB.nl/online-trainingen*

Protestantse lezing 'Oorlog en vrede'

Op 31 oktober in Den Haag, met ds. René de Reuver, hoofdkrijgsmachtspredikant ds. Gert van der Ende en prof. Pieter Vos, hoogleraar ethiek en geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. *20.00 uur, Lutherse Burgwal 7, aanmelden W protestantsekerk.nl/evenementen/protestantse-lezing/*



Mijn babybijbel
Twintig bijbelverhalen, met liefdevolle illustraties en bij elk verhaal een zintuigelijke opdracht. *Versijnt half oktober bij Jongbloed Media.*

Zendingserfgoedkalender 2025

Verbeelding van het Evangelie door Severino Blanco uit Bolivia. Het thema is: 'De aankondiging – een nieuw begin!' *€ 10, set kerstkaarten € 7, informatie en bestellen W zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender/*



UITGELICHT

De actuele maandagenda met alle aangeboden activiteiten en bijeenkomsten in de kerken vindt u, met een korte toelichting en de nodige contactgegevens, overzichtelijk gerangschikt onder de naam Uitgelicht op de website www.kerkinzoetermeer.nl

MICHA ZONDAG

Oog hebben voor gerechtigheid – en die ook dóen

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
Micha 6:8

NIEUWE HOUDING • Deze opdracht van de profeet Micha heeft duizenden christenen in de wereld in beweging gezet. Zij vormen het Micah Global-netwerk, een wereldorganisatie, waarvan Micha Nederland de Nederlandse tak is, die bestaat sinds 2006. Het is een zelfstandige stichting met een partnernetwerk van meer dan twintig christelijke non-profitorganisaties, waaronder kerkelijke organisaties, goede doelen en onderwijsinstellingen. Streven naar gerechtigheid is volgens Micha Nederland de opdracht die juist christenen hebben gekregen en waarvoor zij voorop zouden moeten lopen. Voorzitter Marnix Niemeijer zegt daarover:

'Onrecht wordt te vaak bewust buiten ons gezichtsveld gehouden, terwijl christenen geroepen zijn om een licht in het duister te zijn. Onrecht is niet alleen iets dat ver weg plaatsvindt, maar ook dichtbij: eenzame burens, mensen met een beperking, geweld tegen vrouwen of kindermisbruik. Het is gemakkelijk om niet te zien wat de levensomstandigheden zijn van vluchtelingen en bijvoorbeeld Oost-Europese arbeidsmigranten, weggestopt in asielzoekerscentra of opgehokt met drie anderen in een caravan.'

De drie elementen die de profeet Micha noemt, trouw zijn, recht doen en ons leven richten op God horen onverbreekelijk bij elkaar. De mensen van Micha Nederland streven naar een nieuwe houding tegenover armoede en onrecht, dichtbij en ver weg. Veel kerken en christelijke organisaties hebben dit initiatief herkend en proberen hier handen en voeten aan te geven.

Wat zien wij?

Ieder jaar is er de Micha Zondag, die valt op de zondag het dichtst bij de Wereldarmoededag jaarlijks op 17 oktober. Dit jaar valt deze speciale zondag dus op 20 oktober. Meer dan duizend



kerken in Nederland staan stil bij een thema dat raakt aan gerechtigheid. De centrale vraag deze zondag en natuurlijk ook de rest van het jaar is: 'Zien we het wel?' Met als ondertitel: 'Kijken door de ogen van de Maker'. De voorzitter van Micha Nederland schrijft: **'God vraagt ons nadrukkelijk om oog te hebben voor de mensen aan de rand van de samenleving en naast deze mensen te gaan staan. Zien we ze wel? Zie ik ze wel?'**

Verschillende organisaties werkten aan mee aan de samenstelling van de kerkenpakketten voor deze Micha Zondag, zoals HipHelpt, kerkgenootschap Leger des Heils, Present, Schuldhulpmaatje en Tearfund. De pakketten zijn bedoeld ter ondersteuning en inspiratie voor alle onderdelen van de kerkdienst, als preek-schetsen, liedsuggesties en een kinder- en tienerprogramma. De preek-schetsen voor deze Micha Zondag gaan over Psalm 10:14:

Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in uw hand. Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hun te hulp.

God ziet pijn, verdriet en moeite. Wat zien wij?

Een actieve organisatie met een groot netwerk en veel leden, zo zou je Micha Nederland kunnen omschrijven. In Zoetermeer geldt dat netwerk (nog) niet, voor zover ik kon nagaan. Zondag 20 oktober staat in onze kerken niet geboekt als Micha Zondag, er zijn zoveel bijzondere zondagen ... Het gaat ook niet om deze ene zondag en ook niet om deze ene organisatie, maar laten we altijd en overal naar elkaar omzien. Laten we ons vaak afvragen: 'Zien we ze wel? Zie ik ze wel?'

• Hanneke Lam
KIZ-REDACTEUR



Recht krijgen wat krom is

• **Micha Boekenreeks**

Micha Nederland doet meer dan het organiseren van de Micha Zondag. Zij hebben de Micha Boekenreeks in leven geroepen om structureel boeken uit te geven over gerechtigheid en levensstijl. Zoals bijvoorbeeld het vorig jaar uitgebrachte boek over kindsavernij: *Kind te koop – kennismaking met de kindsclaven van vandaag.*

• **Schrijvers voor Gerechtigheid**

Daarnaast is een schrijverscollectief actief. Deze 'Schrijvers voor Gerechtigheid' schrijven Nederlandstalige liederen voor de kerk over gerechtigheid, geschikt voor samenzingen en bedoeld om christenen te helpen om goed nieuws te zijn voor hun omgeving. 'We willen liederen schrijven die de schoonheid en de kwetsbaarheid van de schepping bezingen. Lieder die het verlangen oproepen om voor haar te zorgen', is het uitgangspunt van de liedschrijvers.

• **Micha Cursus**

'Word je geraakt door onrecht? Wil je er wat aan doen en vraag je je af wat God van ons vraagt?' Belangstellenden voor de Micha-organisatie kunnen als antwoord op deze door Micha Nederland gestelde vragen deelnemen aan de Micha Cursus. In zeven bijeenkomsten wordt ingegaan op wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe je mee kunt werken, door je eigen talenten en mogelijkheden in te zetten om recht te krijgen wat krom is.

THEMA

VAN DE REDACTIE

Zien is kennen

Je denkt er meestal niet bij na, maar om te kunnen zien moet je eerst iets doen. Je hoeft niet helemaal in beweging te komen, maar enige actie is wel gewenst. Zoals het gaat bij wakker worden: eerst je ogen opendoen, dan kun je zien ... of het licht is en tijd om op te staan of om aan de slag te gaan.

De Bijbel staat er vol mee. In Psalm 121: 'Ik sla mijn ogen op en zie', in een vraag om en bevestiging van hulp. In Genesis 18 aan het begin van een belangrijke ontmoeting, daar staat het zelfs dubbel: 'Abraham sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem.' God zegt het dringend in Jesaja 43: 'Kijk dan, Ik ben iets nieuws begonnen, ziet u het niet?' Jezus zegt het haast gefrustreerd tegen zijn leerlingen als ze (weer eens) te weinig brood bij zich hebben en niet beseffen wie er bij hen in de boot zit: 'Waar zitten jullie met je ogen, heb je dan geen inzicht?'

Zien gaat in de Bijbel vaak veel verder dan kijken alleen. Zien heeft ook de notie van kennen, elkaar zien, inzien, inzicht hebben. *Yada* is het mooie Hebreeuwse woord voor 'kennen', wisselde ik met ds. Jan van der Wolf uit in de voorbereiding van deze 'Open je ogen'-krant. – En laat ik nou een lief klein pittig meisje kennen, met sprekende bruine ogen en juist deze naam! Bij *yada* gaat het om een kennen dat dieper gaat dan rationele kennis. Het gaat over zien in de zin van: leren kennen in de omgang, meer van elkaar willen weten, elkaar in de ogen durven kijken, je hart openstellen. Denk aan het vroegere 'kennis hebben aan elkaar' of, in oudere Bijbelvertalingen, dat Adam zich aan Eva 'bekende' in Genesis 4, de intiemste relatie tussen mensen.

Dat gaat ook op voor God leren kennen en lezen in de Bijbel. Je ogen opslaan, je ogen richten op wat je kunt leren. Zo je ogen opendoen geeft ervaringskennis en inzicht waar je met je hele bestaan bij betrokken raakt. Die kennis wordt om zo te zeggen geleerd op de school van de Heilige Geest. Dan hoeft straks niemand elkaar meer te onderwijzen over wie God is, zegt de profeet Jeremia in hoofdstuk 31: 'Want zij zullen mij allemaal kennen, van de kleinste af tot de grootste toe.'

• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE





GETEKEND

SAMEN ZOEKEND DOOR DE BIJBEL

'Open de ogen van mijn hart, Heer'

GELOOFSONDERWIJS • Twaalf jaar geleden zong de toen 10-jarige, blinde en autistische Christopher Duffley het lied 'Open the eyes of my heart, Lord'. Een vriend attendeerde mij op deze uitvoering van het lied op YouTube. Aangrijpend en indrukwekkend hoe deze jongen met al zijn beperkingen zijn ziel en zaligheid legt in dit lied.

De hartenkreet 'Open de ogen van mijn hart, Heer' kan je diep van binnen raken. Een gebed voor je zelf, voor je geliefde, voor je kinderen, een gebed voor de wereld waarin we leven. 'Open mijn ogen, open hun ogen, o God, zodat wij en zij Uw grote liefde gaan zien.' Die smeekbede, recht uit ons hart, kan je tot tranen toe roeren. Zoals bij elk gebed legt ook dit gebed een grote verantwoordelijkheid bij de zender ervan, bij jou en bij mij, bij ons. Wij kunnen wel vragen om hulp, maar hebben wijzelf er alles aangedaan om te kunnen zien?

Met catechese bieden de geloofsgemeenschappen hun jongeren een gestructureerde vorm van geloofsonderwijs aan. Samen nadenken over de relevantie van geloof en kerk voor je persoonlijk leven is daarbij een belangrijk onderdeel. Leren door middel van vraag en antwoord heeft plaatsgemaakt voor een 'open' leerproces. De Bijbel als antwoord op concrete vragen van deze tijd is een zoektocht, waarbij de Bijbel ook een 'tegenspreker' mag en soms moet zijn.

Om dat te zien en te begrijpen moet je op zoek, je openstellen voor de boodschap en je laten verrassen. Dat is een persoonlijk leerproces, maar daar kunnen we elkaar zeker ook bij steunen en begeleiden. Zoals een bekend lied zegt: 'Samen zoeken naar het plan van onze Heer'. Catechese is zo niet alleen een hulpmiddel om ons de ogen te openen, maar zelfs noodzakelijk. Mijn catechesetijd ligt inmiddels ver, heel ver, achter mij, maar voor geloofsonderwijs ben je nooit te oud. Samen de Bijbel lezen en zoeken naar de boodschap voor de wereld van vandaag blijft een uitdaging waar je je hele leven mee vooruit kan. Op de meest onverwachte momenten kun je een gebedsverhoor ervaren en worden je ogen heel even geopend. Wat is de God uit de Bijbel toch een geweldige God.

Open leergesprek waarbij de Bijbel 'tegenspreker' mag zijn

Aan jongeren leren wat 'gezag van de Bijbel' inhoudt is niet eenvoudig. Wel noodzakelijk. Samen de Bijbel lezen en er met elkaar over in gesprek gaan kan verrassend werken. Die oude 'saaie' verhalen kunnen zomaar weer tot de verbeelding gaan spreken en verrassend relevant zijn voor deze tijd. De begrippen *influencer*, *kunstmatige intelligentie* (AI) of *cybercrime* komen dan wel niet voor in de Bijbel, maar de Bijbel heeft er zeker wat over te zeggen.

Het aangehaalde lied is hier te vinden: Christopher Duffley sings Open the Eyes of My Heart in NH (youtube.com)



• Willem van Rumpt
KIZ-REDACTEUR



Structuur op een speelse manier

In de Ichthuskerk is de basiscatechese voor kinderen in groep 7 en 8 weer van start gegaan. Met de methode 'On Track' van de HGJB is dit jaar het Nieuwe Testament aan de beurt: welke verhalen horen erbij en wie zijn de belangrijkste personen? En weten de kinderen ook wat de twee delen van de Bijbel met elkaar te maken hebben? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Het werkboek gebruiken we niet schools, maar op een speelse manier. Je krijgt er geen cijfer voor en het hoeft niet af. Het geeft structuur en we hebben gemerkt dat kinderen dat fijn vinden. Ze krijgen een poster met steeds een sticker 'Onthouden' en 'Doen' voor thuis. Voorop staat dat het gezellig is, we drinken wat en er is iets lekkers. Heb je ook zin om een keer te komen, dan ben je van harte welkom.

voor groep 7 en 8, iedere maandag van 19.00-20.00 uur, U2 ruimte

• Arianne den Riet en Marga Verbeek

Ontdekkingsreis door de Bijbel

Vorig seizoen zijn we in Zoetermeer-Noord als catechese 12+ met een aantal jongeren begonnen met een soort inventarisatie van het leven. Dat wil zeggen: rangschik eens die zaken die voor jou belangrijk en minder belangrijk zijn. Familie stond bovenaan en dat was het begin van een kleine ontdekkingsreis door de Bijbel, met lezen en praten en nadenken over familie en 'alles' wat daarbij komt kijken. We gaan door met deze ontdekkingsreis en vanaf dinsdag 15 oktober komen we weer maandelijks om 19.30 uur bij elkaar aan de Amundsenrede.

• Jaap en Winie Hanekamp

Dankbare start met 'Leer & Leef'

In de Oude Kerk wordt de catechese komend seizoen weer opgestart na enkele jaren pauze-stand. De roeping om dit de jeugd niet te onthouden was in de aanloop hier naartoe sterk aanwezig in de kerkenraad. Echter, hoe dit aan te pakken met weinig tieners; hoe te komen tot een levensvatbare opzet? Als achtervang informeerden we bij de Oosterkerk naar mogelijke samenwerking. – Dank voor het hartelijke antwoord hierop! – Tegelijk inventariseerden we de mogelijkheden binnen de Oude Kerk zelf. Er waren in principe voldoende jonge tieners om mee te doen, maar de stap naar de Oosterkerk bleek voor de oudere toch wel groot. Uitkomst: we zijn dankbaar dat we met één groep van 12-17 jaar kunnen starten in oktober! Een grote leeftijdsspanne ja, maar beter een uitdaging dan jongeren tussen wal en schip van twee catecheseplekken in Zoetermeer! Aangezien de Jonge Kerk – elke eerste zondagmorgen van de maand – met *Bible Next* gaat werken, heb ik gekozen voor *Leer & Leef*, waar ik in mijn Puffershoeke jaren goede ervaringen mee opgedaan heb. *Heer, zegen ons, leid ons door uw Geest; bewaar de jongeren mede hierdoor bij U, Uw Evangelie en Uw gemeente!*

• ds. Ard van den Berg

In gesprek over 'Gods regels voor het leven'

In de Oosterkerk wordt er catechese gegeven in een aantal groepen onder leiding van mentoren. Half september kwamen deze mentoren bij elkaar om het nieuwe seizoensprogramma te bespreken, dat Irene Hoogendoorn met hulp van anderen heeft opgezet. Eerst wisselden we uit waarom we onze tijd willen hieraan geven. Boeiend en ook leerzaam om van elkaar te vernemen wat je motivatie is. Eén ding hebben we allemaal gemeen: tieners en jongvolwassenen helpen bij het vinden en ondersteunen van hun geloofsweg in hun leven. In het nieuwe seizoen gaan we in gesprek over de wet: 'Gods regels voor het leven'. De Oosterkerk is rijk gezegend met veel jongeren en we mogen starten met zes groepen van gemiddeld acht deelnemers. Ook de belijdeniscatechisatie is begonnen. Ds. Pieter Baas leidt deze. Naast de 'gewone' wekelijkse catechese-avonden zijn er thema-avonden die aansluiten bij de 'gesprekslessen' over de regels van God. Verschillende gemeenteleden komen dan een inleiding houden. Na de bijeenkomst met alleen mentoren kwamen we met de ouders van de catechisanten samen. In kleine groepen hebben we gesproken over verlangens en verwachtingen. Met elkaar hebben we gebeden voor onze jongeren, de mentoren en de catechese.

• Marjolijn van der Haven-Verweij

Goede Gesprekken over God en Geloof

Catechese is een vorm van leren in de kerk. Er wordt sowieso veel 'geleerd' in de kerk, denk aan gesprekken, leerhuizen, cursussen, leeskringen en ook kerkdiensten. Leren gaat veel verder dan alleen kennis vergaren. Dat laatste is vooral iets van het hoofd. Maar geloven gaat over je hele zijn. 'Heb God lief met heel je hart, ziel, kracht en verstand', zegt Jezus. Ervaringen opdoen hoort hier ook bij. Je kunt in een zaaltje in de kerk met een kopje thee en een kaart van Israël aan de muur uitleggen wat het geloof betekent, maar het heeft veel meer impact om naar bijvoorbeeld een klooster te gaan en daar een onderdompelende beleving te ondergaan. De vragen naar de inhoud komen dan vanzelf. Idealiter is het leren in de kerk door alles heen verweven. In de geloofsgemeenschap van De Regenboog wordt het woord catechese al een tijdje niet meer gebruikt. Maar we hebben wel degelijk vormen van catechese. Zo is er 5G: Gespreksgroep voor Goede Gesprekken over God en Geloof. Het is gericht op de (wat) jongere generaties, mensen tot ongeveer 45 jaar. In 5G gaat het over de *essentials* van het christelijk geloof. Er is informatie, maar ook altijd de vraag hoe het in de praktijk werkt. Alle vragen kunnen gesteld worden. Een pas-klaar antwoord is er niet altijd, maar het helpt de deelnemers wel om de weg van het geloof te ontdekken, te blijven gaan of opnieuw te vinden. Een paar keer maakten we in Zoetermeer-Zuid mee dat nieuwkomers met de vraag kwamen of ze gedoopt konden worden. Dan vormen we een ad hoc-gespreksgroep met de 'nieuweling' samen met 'ervaren' gemeenteleden. Dat heeft twee redenen. Ten eerste: de dopeling leert andere gemeenteleden kennen. Er vormt zich een nieuw 'gemeenschapje'. Het andere is dat de informatie over geloofsinhoud (Wat is een kerk? Wat is de betekenis van de doop?) een boeiend gesprek oplevert. Juist door het verschil in geloofs- en kerkervaring. Zo'n traject is belangrijk voor de dopeling, en minstens zo waardevol voor de anderen.

• ds. Jan van der Wolf

JONGE LOVIG

Eind augustus was er het Summer Event, waar maar liefst 75 kinderen en 75 tieners aan deelnamen. Drie enthousiaste reacties.

'Dit jaar was ik voor het eerst bij het Summer Event. Ik heb onwijs genoten van de sfeer die er hing. Er was een leuk programma met sport en spel en een heerlijke barbecue. De spreker 's avonds vertelde aan de hand van persoonlijke ervaring over het hebben van maskers als het gaat om de vraag 'hoe gaat het met je?'. Er was ruimte voor het delen van ervaringen over dit onderwerp, waarna we allemaal ons masker in het kampvuur gooiden. Wat een voorrecht dat we in een land leven waar we zonder zorgen in de buitenlucht over God kunnen en liederen mogen zingen met zo'n mooie groep jeugd en jongeren. Er volgden mooie gesprekken onderling, een hoop gezelligheid en nog een avondspel. Het weekend werd zondag afgesloten met een dienst onder leiding van ds. Molenaar en de Oosterkerk-band. Hij sloot de preek af met, wat mij betreft de samenvatting van het weekend: *Laten we als kerken in Zoetermeer voor elkaar klaarstaan en met elkaar bouwen aan Gods*

Koninkrijk. De verschillen die we als gemeenten onderling hebben mogen er zijn, maar laten we elkaar er niet over veroordelen maar samen, naast en met elkaar het Woord van God uitdragen.'

• Anne Bos, 21 jaar

'Ik vond het Summer Event super leuk! Het was erg gezellig, want we waren echt een groep. Later op de avond gingen we jachtseizoenen doen, erg leuk. Het avondeten was ook erg lekker 😊. En een hele mooie kerkdienst!!'

• Mirthe Konijn, 14 jaar

'Het Summer Event was een gezellige dag/avond/nacht. Ik heb bijvoorbeeld spelletjes gedaan en kunnen zwemmen, trampoline springen en heel veel gekletst en super veel lol gemaakt met andere kinderen. Ik heb ook weer nieuwe dingen geleerd over God en zijn verhalen. Het was zeker geslaagd en heel erg leuk.'

• Daantje Westmaas, 10 jaar



CULTURELE AGENDA

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

OUDE KERK

Carillonconcert

5 okt Beiaardier Johan van Oeveren met 'Amerika en de klok'
zaterdag 12.00-13.00 uur, vanaf toren Oude Kerk; te beluisteren in Dorpsstraat en Wilhelminapark W herbergoudekerk.nl

Evensong in Oude Kerk

Zondag 6 oktober is er om 18.30 uur weer een Choral Evensong in de Oude Kerk, een avondgebed met Engelse koormuziek. Deze muzikale avonddienst is een viering met lezingen, gebeden, gemeentezang en koorzang, als een gezongen eredienst in de anglicaanse traditie. Het Projectkoor Oude Kerk staat onder leiding van dirigent Arjen Uitbeijerse en organist is Geurt van Lagen. Verder verleent ds. Evert Westrik uit Boskoop medewerking als liturg.

6 oktober, 18.30 uur, Dorpsstraat 59 T 079-3 522 519
W oudekerkgemeente.nl > voor beelduitzending en liturgie.
Dit najaar volgen er nog twee muzikale avonddiensten in de Oude Kerk: Avondmuziek op 10 november om 18.30 uur en Festival of Lessons & Carols op 22 december om 20.30 uur.

OOSTERKERK

Na-de-lunchconcert

Elke tweede dinsdag op markttag in Oosterheem.
Op 8 oktober met gitarist Robert Beemsterboer. Welkom!
8 oktober, 13.30-14.15 uur, Oosterheemplein 320; T 06-4803 7180

OUDE KERK

Lunchpauzeconcerten

9 okt Ronald de Jong – orgel en vleugel
16 okt Feestelijk concert '20 jaar Lunchpauzeconcerten Oude Kerk' met Trio Panache, bestaande uit Sabine van Lier – viool, Elisabeth Schijns – cello, Marte Gerritsma – vleugel, en het duo Anna Marieke Zijlstra - hobo en Annemieke IJzerman – harp
12.45-13.45 uur, aansluitend welkom voor koffie of thee
23 okt Ensemble En Garde – hobo, klarinet, fagot en vleugel
30 okt Geurt van Lagen – orgel
12.45-13.15 uur, ingang Dorpsstraat 57, deurcollecte bij de uitgang W herbergoudekerk.nl

OOSTERKERK

Praiseconcert Worship 'Kijk omhoog!'

Al kijkend omhoog zien we waar het werkelijk om gaat, waar we echte vrede vinden. Zoals staat in Hebrreeën 12:2: 'Laten wij onze blik gericht houden op Jezus, de Leidsman en Vultooier van ons geloof.' Kijkend naar Jezus verstillt de storm in ons en groeit ons verlangen naar Huis. Op zaterdag 19 oktober is er een praiseavond met jongerenkoor Worship, met als thema: 'Kijk omhoog!' en onder meer bekende nummers zoals 'Goodness of God' en 'Jezus Overwinnaar'.
19 oktober, 20.00 uur in de Oosterkerk, kaarten via worshipzoetermeer.nl

OUDE KERK

Avondconcert 'Route079'

Bijzonder wordt het avondconcert op donderdagavond 24 oktober waar de Stichting Herberg Oude Kerk meewerkt aan het Route079-evenement dat loopt van 21 t/m 27 oktober op diverse locaties in onze stad. In de Oude Kerk speelt onder andere het Vivezza Trio (Inger van Vliet – viool, Nicole van Jaarsveld – klarinet en Angélique Heemsbergen – vleugel) werken van Shostakovich, Khachaturian en Brahms.
24 oktober, 19.30 en 20.30 uur W herbergoudekerk.nl en route079.nl en via @uitagendazoetermeer op Instagram en Facebook

Nieuw: Wisselexpositie in Herberg Oude Kerk

In de foyer van De Herberg die de wekelijkse Lunchpauzeconcerten op woensdag is er soms ook gelegenheid. En natuurlijk wekelijks na afloop van de kerkdiensten op zondagmorgen, zo rond 11.30 uur. De foto's zijn voorzien van een beschrijving en ook te koop.
informatie: T 06-1383 4968
E basvis77@gmail.com
W oudekerkgemeente.nl



JUBILEUMCONCERT OP 16 OKTOBER

Twintig jaar Lunchpauzeconcerten in de Oude Kerk

INTERVIEW • Anno 2024 zijn de Lunchpauzeconcerten in de Oude Kerk meer dan ooit een begrip voor Zoetermeer en omstreken. Ruud Zwijnenburg, bestuurslid en betrokken bij de techniek en de publiciteit, is enthousiast over het voortdurend groeiend aantal bezoekers dat vaak voor een volle zaal zorgt, én niet in het minst over het niveau van de musici.

Succesvol avontuur

Al twintig jaar kan iedereen rond lunchtijd op woensdag de Oude Kerk binnengaan en zich een half uur lang, soms meer, laten verwennen met klassieke muziek. Elke week zijn er andere musici, de toegang is gratis en je kunt bij de uitgang in de deurcollecte geven wat je ervoor over hebt.

Het was begin 2004 dat Ronald de Jong als cantor-organist de serie Lunchpauzeconcerten Oude Kerk opzette. Een spannend avontuur, dat al snel succesvol blijkt. De invulling van het concert heeft ook effect op het bezoekersaantal. Als bijvoorbeeld de harp of de vleugel op het programma staan dan is er vaak extra belangstelling, wat ook geldt voor combinaties van instrumenten. In 2006 kon de stichting het Breetvelt-koororgel aanschaffen, en in 2007 de prachtige Yamaha C7-vleugel, een begrip voor kenners! Deze instrumenten worden regelmatig gebruikt in de lunchpauzeconcerten, net zoals het monumentale Lohmanorgel uit 1838 en het mooi beschilderde klavecimbel van Ronald de Jong.

Man van de organisatie

In 2015 werd Ruud Zwijnenburg bestuurslid van de Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer, en vanaf 2020 van de gebundelde Stichting Oude Kerk Zoetermeer met de bijbehorende website herbergoudekerk.nl. Deze stichting organiseert de wekelijkse lunchpauzeconcerten met klassieke muziek in de kerkzaal, de maandelijkse carillonconcerten, en verzorgt de verhuur van de kerkzaal en aanbouw De Herberg aan derden. Ruud is tijdens de concerten eerstverantwoordelijk voor de techniek, wat natuurlijk grote inzet vraagt. Ook verzorgt hij de publiciteit via verschillende media, waarbij steeds het herkenbare logo van Herberg Oude Kerk Zoetermeer wordt gebruikt. 'Want', vertelt Ruud, 'het is na de aanbouw van De Herberg – sinds maart 2020 de ontmoetingsruimte verbonden met de kerk – zeer aangenaam om de concerten te houden. Musici en koorleden kunnen zich rustig voorbereiden in deze ruimte. En bij speciale concerten wordt hier koffie en thee geschonken.' De kerkzaal en de drie zalen in De Herberg worden bovendien veel verhuurd door de stichting, waarbij de opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud en instandhouding van het kerkgebouw en De Herberg.

Passie en emotie

Niet alleen bezoekers zijn enthousiast, ook veel musici uit het hele land zijn geïnteresseerd in de concerten en willen graag musiceren in de sfeervolle kerkzaal met haar fraaie akoestiek. Wat Ronald de Jong, die de gevarieerde programmering van de concerten verzorgt, een luxe positie geeft. Professionele musici met hoge artistieke gaven spelen tijdens de concerten. Maar niet alleen dat, ook kijkt men naar de passie en emotie die hun muziek teweegbrengt. Belangrijk, omdat deze concerten ook een doel hebben. In de statuten staat onder andere: 'het dienen van de materiële en immateriële belangen van de senioren in of nabij het dorpscentrum van Zoetermeer en het bevorderen van hun welzijn in de meest ruime zin van het woord.' Dit betekent niet dat er alleen senioren komen luisteren! Ook jongeren, en bijvoorbeeld leerlingen van de musici, zijn vaak onder het gehoor. Maar gezien de tijd van 'lunchpauze', midden op de (school)dag, is er voor jongere mensen niet altijd gelegenheid om dan te komen. Genieten doe je in elk geval als je naar een lunchpauzeconcert gaat. De plek waar het plaats vindt is natuurlijk ook mooi. De kerk uit 1785, nog helemaal in oude, maar vooral mooie stijl, nodigt gastvrij uit om plaats te nemen. Als je in één van de oude overgebleven herenbanken zit, valt de tijd helemaal weg en door de uitstekende akoestiek kun je de muziek heerlijk over je heen laten komen.

Veel vrijwilligers

Twintig jaar lunchpauzeconcerten, een begrip! Het is, mede dankzij een actief bestuur met Rik Buddenberg, Carin Grondel, Johan van Oeveren, Ruud Zwijnenburg, Wil Orta en Ronald de Jong plus heel veel vrijwilligers die zich voor meer dan honderd procent inzetten, niet meer weg te denken bij de Oude Kerk in Zoetermeer. Allen die zich voor de concerten inzetten plezier en inspiratie gewenst om te delen met hen die het willen horen!

• Marjolijn van der Haven-Verweij
KIZ-REDACTEUR

Ruud Zwijnenburg van de Stichting Oude Kerk Zoetermeer (herbergoudekerk.nl)



WELKOM

bij het vrij toegankelijke en extra lange jubileumconcert op woensdag 16 oktober, dat om 12.45 uur begint in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat. Meer weten over de concerten? Op www.herbergoudekerk.nl vindt u uitgebreide informatie. Graag tot ziens!

KERK MUZIEK

Luisteren met je ogen

Het klinkt misschien vreemd, maar iedereen die leest heeft een innerlijke stem die de gelezen tekst 'voorleest'. Op jonge leeftijd word je voorgelezen. Daarna lees je hardop de gelezen tekst. De laatste stap is dan het gebruiken van je innerlijke stem. Bij muziek gaat dat op dezelfde manier. Eerst wordt de bladmuziek voorgespeeld. Daarna wordt de bladmuziek nagespeeld. De laatste stap is dat je de bladmuziek leest en dat je tijdens het lezen in jezelf de meerstemmige muziek hoort – of bij éénstemmige muziek meteen de juiste begeleiding in jezelf hoort. Ikzelf maak gebruik van deze laatste stap wanneer ik mooie bladmuziek zoek in een muziekbibliotheek. Ook is deze laatste stap handig bij het schrijven van bladmuziek.

Een hemel niet ver maar hier om ons heen

Een andere vraag die 'Luisteren met je ogen' mij oproept is: hoe beleven dove mensen muziek? Jonathan Vonkeman heeft hier onderzoek naar gedaan. Hij ontdekte dat de muziekbeleving verder ging dan alleen het voelen van een stevige bas. Het visuele aspect voegt veel toe aan muziekbeleving. De muziek moet dan wel worden vertolkt door een muzikant. Hij ontdekte dat dove mensen net zoveel waarde hechten aan muziek als mensen uit de volledig horende maatschappij. De liefde voor muziek is universeel, het beperkt zich niet alleen tot de horende maatschappij, maar is voor iedereen.

Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

Lied 978 couplet 4 Liedboek 2013

We zijn feitelijk allemaal deel van de schepping, maar het vraagt om oog te hebben voor de diepere betekenis van de dingen. Extra bijzonder is te bedenken, dat de dichter Jan Wit die hier om 'open ogen' vraagt, zelf blind was. Het lied besluit met de berustende constatering dat het aardse leven goed is, omdat de hemel zich erin begroet. Dat is niet een hemel ver of ooit, maar hier om ons heen.

• Dries Piening
KIZ-MEDEWERKER



Dries Piening, docent en musicus in wijkgemeente Zoetermeer-Zuid, is met ingang van september 2024 de nieuwe kerkmuziek-medewerker van Kerk in Zoetermeer.

KORTE HISTORIE

jaren '70 De heer Cnossen, directeur gemeentewerken Zoetermeer, organiseert een aantal keren per jaar, soms maandelijks, orgelconcerten in de Oude Kerk.
1992 Cantor-organist Ronald de Jong neemt de organisatie hiervan over, samen met Cor Besuijen van de Commissie Orgelconcerten Oude Kerk

Gemeente. En vanaf 2002 met Jan van der Kolk, organist van de Morgensterkerk.
7 januari 2004 Ronald de Jong start de Lunchpauzeconcerten op de woensdag, in samenwerking met Jan van der Kolk.
22 november 2004 De Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer is een feit. Het bestuur bestaat uit: ds. Lucas

Romein (voorzitter), Jan van der Kolk (secretaris/penningmeester), Dick van den Bosch (lid) en Ronald de Jong (muzikaal adviseur).
2020 De organisatie van concerten en de verhuur van kerkzaal en aanbouw De Herberg gaan samen in de Stichting Oude Kerk Zoetermeer (Herberg Oude Kerk).

PERSPECTIEF

In de Perspectief-rubriek wordt steeds een bijbeltekst belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van Taizé 'Elke dag de Bijbel open'.

Open je ogen!

Jezus zegt: Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen en verlamden uit. Dan zult u gelukkig zijn, omdat zij voor u niets kunnen terugdoen.

Lucas 14:13-14

Toen ik in 2018 begon bij Stichting Present Zoetermeer wist ik niet helemaal wat me te wachten stond. Ja, ik moest groepen vrijwilligers zoeken die zich voor een ander wilden inzetten. Dat kon een sociaal of een praktisch project zijn. De praktische projecten zijn bij mensen achter de voordeur. Wat ik achter die voordeuren aantrof en nog steeds aantref, daar had ik me geen voorstelling van kunnen maken.

Schrijnende situaties: die moeder met vier kinderen en een man die gehandicapt was geraakt bij wie de tuin volledig verwilderd was. Die oudere man die op de betonnen vloer leefde omdat hij geen geld voor laminaat had. Die mevrouw met een lichamelijke beperking die haar huis wilde opknappen maar geen netwerk had en ook geen financiën om een behanger te betalen. Mijn ogen gingen letterlijk open.

Nu kan ik soms aan de buitenkant van een huis zien dat er waarschijnlijk problematiek achter de voordeur is. Hebt u het wel eens gezien: die tuin met allemaal rotzooi erin of het onkruid mensoog. Of de gordijnen die altijd dicht zijn of half voor de ramen hangen, omdat mensen zich schamen voor hoe het er vanbinnen uit ziet?

Hebt u er wel eens aangebeld om uw hulp aan te bieden? Waarschijnlijk niet, omdat je dat niet zomaar doet. Stichting Present komt wel binnen om deze mensen te kunnen helpen. Niet om iets terug te ontvangen, alleen om iets te geven. Als variatie op de bijbeltekst hierboven: 'mensen die niets terug kunnen doen helpen', en daar zélf heel blij van worden.



Open je ogen en doe mee. Meld je aan als vrijwilliger: Wstichtingpresent.nl/zoetermeer/wat-wil-jij-doen/aanmelden/ Of doneer via: Wstichtingpresent.nl/present-12-5-jaar-en-dan/donatie

• Gerda Griffioen
PASTOR-PIONIER DE PELGRIM EN
COÖRDINATOR PRESENT ZOETERMEER



LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

DI. 1 OKTOBER Efeziërs 2:19-22

Paulus schreef: U bent gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.

WO. 2 OKTOBER Lucas 14:1-14

Jezus zegt: Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen en verlamden uit. Dan zult u gelukkig zijn, omdat zij voor u niets kunnen terugdoen.

DO. 3 OKTOBER Hosea 10:12

Zaai rechtvaardig! Oogst met liefde! Het is tijd om de Heer te smeken, dat hij nadert met de regen van zijn goedheid.

VR. 4 OKTOBER Psalm 130

Als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag.

ZA. 5 OKTOBER Deuteronomium 31:1-8

Mozes zei: Wees vastberaden en standvastig. Het is de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.'

ZON. 6 OKTOBER Hebreëen 2:10-12

Om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God het passend Jezus, de bereider van hun redding, door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.

MA. 7 OKTOBER Psalm 23

De Heer leidt mij langs veilige paden. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij.

DI. 8 OKTOBER Marcus 10:2-16

Jezus zegt: Laat de kinderen bij me komen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

WO. 9 OKTOBER Matteüs 18:21-22

Petrus vroeg aan Jezus: "Hoe vaak moet ik mijn broeder of zuster vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?" Jezus antwoordde: "Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven."

DO. 10 OKTOBER Hebreëen 1:1-14

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon.

VR. 11 OKTOBER Johannes 19:23-37

Een schrifttekst zegt over Jezus: Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.

De spiegel

BESPIEGELING • In mijn vorige kerk, de Open Poort in Boskoop, hing in de hal een hele mooie spiegel. Deze was speciaal gemaakt voor de kerk toen deze honderd jaar bestond. Een kunstenaar had prachtige druivenranken erop geschilderd en ook de tekst uit 1 Korinthe 13:12: Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik gekend ben.



Maquette van tabernakel en koperen wasbekken



Als ik mijn beurt had om de mensen welkom te heten, stond ik vlakbij de spiegel. Het viel mij op dat er mensen waren die uitgebreid voor de spiegel gingen staan en die terdege bekeken – of was het meer om te zien of het uiterlijk zoals haren, kleding etc. allemaal in orde waren? Maar vaker nog dat veel mensen een bijna schuwe blik naar de spiegel wierpen, zich meteen omdraaiden en verder liepen. Kijken we in de spiegel met dankbaarheid en misschien wel een gelukkig gevoel ... of vinden we onszelf het bekijken niet waard omdat ...

In de Bijbel wordt de spiegel op verschillende manieren gebruikt. We lezen in Exodus dat het volk van God een tabernakel bouwt. Ik heb hierover een prachtige prekenreeks gehoord. Eerder sloeg ik graag al die bladzijdes over de bouw ervan om, want roodpurper, blauwpurper en al die houtsoorten ... tja. Maar het heeft allemaal betekenis! Tussen die grauwe tenten van de Israëlieten, meestal gemaakt van dierenhuiden, kwam daar die veelkleurige tabernakel te staan. Bij God is het goed, volmaakt, kleurrijk! Bij deze tabernakel stond het wasbekken. Een koperen

schaal voor de priesters om de handen te wassen én om te kijken in het gepolijste oppervlak van de spiegeltjes die in dat wasbekken verwerkt waren. Soms haalde een dominee na het lezen van de wet dit aan. 'Kijk goed in de spiegel: voor welke zonde moet ik extra mijn handen wassen?' En vaak werd er aan toegevoegd om de spiegel waar je in keek niet schuin te houden zodat je ook anderen erin zag en het voor jezelf allemaal nog wel meeviel. In de spiegel kijken is ongemakkelijk. Of: toch niet, als we eerlijk tegenover God staan? Ik denk dat we moeten worden als de kleine kinderen. Zij vinden het heel leuk om voor de spiegel te staan. Meestal is hun gezicht stralend en wordt er gelachen. 'Hé, die in de spiegel lacht ook. Kijk aan!'

Het thema van deze *Kerk in Zoetermeer* gaat over goed onze ogen te gebruiken. Voor bepaalde dingen in de wereld dichtbij of verder weg kijken we het liefst de andere kant op. Ik kan er ook niets aan doen, toch? En eerlijk gezegd weet je soms ook geen oplossing en heb je heel veel vragen waarom dit zo gebeurt. Raadselachtig. Om oprecht in de spiegel te kunnen kijken hebben we liefde

nodig. Als je verliefd wordt, kijk je elkaar dolgraag diep in de ogen. Je ziet jezelf één worden met haar of hem, want in de ogen van de ander zie je jezelf. Durven we dat ook als we helemaal geen band hebben met de andere mens die we ontmoeten maar die wel onze aandacht vraagt? Willen we naar het voorbeeld van de Here Jezus naast de ander te gaan staan? Oogcontact even niet, maar wel meevoelen. De ene keer zal dat makkelijk gaan en soms heel moeilijk.

Toen we laatst Avondmaal vierden in de Oosterkerk dacht ik aan de tekst van de spiegel. Rijk om te vieren dat God heel dichtbij wil komen in brood en wijn. Spic en span ziet de tafel eruit, maar echt feestelijk? Dat is bij een koninklijke maaltijd toch anders. Dan schittert alles je tegemoet, prachtige bloemen op tafel, flonkerend servies en bestek. Koninklijk met een hoofdletter is de maaltijd die we gaan vieren als we oog in oog mogen staan met onze Hemelse Vader. Oog in oog, niet via de spiegel!

• Marjolijn van der Haven-Verweij
KIZ-REDACTEUR



UITGELEZEN

In deze 8e jaargang van *Kerk in Zoetermeer* worden de boekrecensies in de rubriek **UITGELEZEN** verzorgd door leden van leesclubs en leeskringen in Zoetermeer.

Kijk omhoog naar de bergen

De acht bergen van Paolo Cognetti is een boek dat je vanaf bladzijde 1 meeneemt in de prachtige wereld van de Italiaanse Alpen. Het eerste dat opvalt aan het boek is het prachtige omslag, een sfeertekening van hoog oprijzende bergen. Zeker iets om je ogen voor te openen en daarom ook passend in het thema van deze maand. Het tweede dat opvalt aan het boek is de authenticiteit waarmee de auteur de verschillende personages beschrijft. Cognetti weet ze allemaal heel mooi neer te zetten. Hoofdpersoon Pietro woont in Milaan; zijn beide ouders werken in de stad. Op een goede dag besluiten de ouders met vakantie te gaan in de bergen. Zij houden van de bergen en het stadsleven is niet aan hen besteed. De vakantie is voor Pietro een geweldige ervaring. Hij ontmoet Bruno en er ontstaat een vriendschap voor het leven. Cognetti heeft een schrijfstijl waardoor het lijkt alsof je erbij bent. Je loopt met Pietro en zijn vader de hellingen op, ervaart de luchtziekte van Pietro als intens, ziet de almen met het vee. Adembenemende vergezichten en klaterende beekjes komen tot leven.

Paolo Cognetti,
'De acht bergen', *De Bezige Bij*,
2017, 224 bladzijden, € 15

Het boek laat verschillende karakters zien. Het onbuigzame van de vader, het hulpvaardige van de moeder, het stille van Pietro. Door de bergwandelingen bouwen Pietro en zijn vader een band op. Die band wordt minder als deze wandelingen stoppen. De moeder van Pietro wil Bruno graag laten kennis maken met Milaan om daar een opleiding te volgen, maar Bruno is opgegroeid in de bergen en zal die bergen nooit verlaten. Pietro is stil en introvert. Onze leeskring vindt het een prachtig boek door de mooie schrijfstijl, de schildering van het landschap en de beschrijving van de personages.

• Jaap Rodenburg
LEESKRING OOSTERKERK/OUDE KERK

